

**Η σιωπή, η ανοχή και η συγκάλυψη από την κοινωνία πρέπει να σταματήσει.  
Ούτε στην Ικαρία ούτε πουθενά! Η έμφυλη βία είναι εδώ.  
Μην κλείνεις τα μάτια, μην γίνεσαι συνένοχος.**

Τόπος : Ικαρία, καλοκαίρι 2021

Για ακόμα ένα καλοκαίρι γινόμαστε μάρτυρες παραβατικών συμπεριφορών, έμφυλης βίας ,σεξουαλικών παρενοχλήσεων με αποκορύφωμα τον βιασμό.  
Το προηγούμενο καλοκαίρι οι θύτες ήταν τουρίστες. Λέγαμε «έλα μωρέ δεν τους ξέρουμε, μεθυσμένοι είναι, τι να του έκανε άραγε , άσε τους».  
Αυτή τη φορά η δικαιολογία δεν μπορεί να σταθεί καθώς οι θύτες είναι ντόπιοι ,άνδρες που τους γνωρίζουμε , έχουμε βρεθεί σε γλέντια , σε κοινές παρέες, που έχουμε αστειευτεί.

Τι έχει συμβεί:

1) τρεις άνδρες προσκαλούν δύο κοπέλες να τις ανεβάσουν στο Χριστό καθώς οι κοπέλες δεν διέθεταν μέσο μεταφοράς. Μόλις ξεκινάνε τη διαδρομή η συμπεριφορά των ανδρών αλλάζει: από ευγενικοί και φιλικοί γίνονται απειλητικοί. Συγκεκριμένα τους λένε ότι θα αλλάξουν κατεύθυνση προορισμού και σε κλίμα εκφοβισμού οδηγάνε επικίνδυνα, σταματάνε το αυτοκίνητο στη μέση του πουθενά κάνοντας "αστεία " τύπου "που ξέρετε ότι δεν είμαστε βιαστές"?

Δείχνουν να απολαμβάνουν τον τρόπο που προκαλούν στις κοπέλες ενώ οι ίδιες μετά από πολλές προσπάθειες να ξεφύγουν προσποιούνται οτι θα κάνουν εμετό και καταφέρνουν να αποβιβαστούν από το αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια γνωστοποιήθηκε οτι η παρέα των συγκεκριμένων νεαρών ανδρών παρενοχλούσε σεξουαλικά και εκφόβιζε καθημερινά κοπέλες.

2) Έγινε γνωστό οτι ένας νεαρός ντόπιος παρενοχλεί επανειλημμένα χουφτώνοντας κοπέλες και επιδεικνόντας συχνά το μόριό του σε κάποιες, βασιζόμενος στο οτι κανείς δεν πρόκειται να τις πιστέψει και να τον κατηγορήσει. Ρωτώντας τον ευρύτερο περίγυρο συνειδητοποιήσαμε οτι όλοι γνώριζαν , ψιθύριζαν για αυτό σαν να ήταν ένα κοινό μυστικό που δεν έπρεπε να βγει στην επιφάνεια συγκαλύπτοντας την παραβιαστική συμπεριφορά του δράστη προς τις κοπέλες.

3) Εργαζόμενος σε χώρο εστίασης στον Χριστό Ραχών μετά από επαναλαμβανόμενη παρενοχλητική συμπεριφορά με σεξουαλικό περιεχόμενο ακόμα και κατά την διάρκεια εργασίας του, προέβη σε σεξουαλική πράξη χωρίς την συναίνεση της κοπέλας.

Η τοπική κοινωνία δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των παραπάνω περιστατικών. Παρόλο που οι μαρτυρίες ήταν ξεκάθαρες μεγάλο μέρος των ντόπιων απασχόλησε ιδιαίτερα το «αν πραγματικά συνέβη βιασμός» το "γιατι τα κορίτσια κάνουν ωτοστόπ" "Μήπως φλέρταρε;" "Τον προκάλεσε;" "Τι φορούσε;" "Πόσο κοντή ήταν η φούστα;" "Γιατί είχε πιεί;" "Τι είδους άνθρωπος ήταν;" Γιατί τον προσκάλεσε σπίτι της? Πως κάνει έτσι κι αυτή , σιγά ας το ξεχάσει που να μπλέξει". Δηλαδή μεταθέτουν την ευθύνη από το θύτη στο θύμα πράγμα που σημαίνει οτι οι γυναίκες έχουν υποχρέωση να προσέχουν (που πάνε, τι φοράνε, πως και με ποιον μιλούν), ώστε να μην πέσουν θύματα βιασμού και όχι ότι οι άντρες έχουν υποχρέωση να μην βιάσουν!

Αυτός είναι ένας κύριος λόγος που αναπαράγεται και διαιωνίζεται η κουλτούρα βιασμού : αντί να λειτουργούμε τιμωρητικά προς το άτομο που διαπράττει ποινικό αδίκημα το δικαιολογούμε, προβάλλοντας άσχετα επιχειρήματα που έχουν να κάνουν με το θύμα. Με αυτό τον τρόπο οι βιαστές και οι παρενοχλητές συγκαλύπτονται και αποκτούν τον χώρο να δράσουν ξανά και ξανά θεωρώντας πως η εκσπερμάτωσή τους έχει μεγαλύτερη αξία από την κυριότητα του σώματος ενός άλλου ανθρώπου.

Είναι ώρα να αντιληφθούμε πως όσο δικαιολογούμε και αποδεχόμαστε με τη στάση μας τέτοιες συμπεριφορές, αυτές θα πληθαίνουν και θα γιγαντώνονται. Η ανάγκη για ορατότητα σε αυτό το αόρατο φαινόμενο που συγκαλύπτεται είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η διαμόρφωση συλλογικής κουλτούρας μηδενικής αποδοχής απέναντι στην έμφυλη κακοποίηση και την κουλτούρα του βιασμού είναι η μόνη διέξοδος για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Εμείς καταδικάζουμε και στεκόμαστε ενάντια σε κάθε σεξιστική λογική, σε κάθε έκφανση της έμφυλης βίας. Δεν γινόμαστε υπερβολικοί και υπερβολικές όταν μιλάμε για και αντιστεκόμαστε σε αυτό το αίσχος, με καταγγελίες, με άρθρα, με ακτιβιστικές δράσεις. Παλεύουμε για μια κοινωνία χωρίς σεξισμό - βία - φασισμό κι αν δεν πούμε όλοι και όλες τα «όχι» μας κάποιες θα συνεχίζουν να τα πληρώνουν ακριβά.

Είμαστε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες δίπλα σε όλες αυτές τις γυναίκες που έχουν υποστεί τις βιαιότητες, τα τραύματα, τις προσβολές, τις ματαιώσεις. Καμιά δεν πρέπει να ντρέπεται να πει την ιστορία της. Να ντραπεί ο θύτης όχι το θύμα.

**Καλούμε όλους και όλες σε ανοιχτή συζήτηση για τα παραπάνω περιστατικά στην πλατεία του Χριστού την Παρασκευή 27 Αυγούστου 8μμ. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να τεθούν και η τοπική κοινωνία να πάρει θέση.**